

26 april 2026. 40 jaar Tsjernobyl.

Tekst Sandra Dieleman – Terneuzen tot de Kern

Goedemiddag allen.

Mijn naam is Sandra Dieleman. Ik zit samen met mijn man Frans en zoon Jacco in een maatschap van ons akkerbouwbedrijf in de Paulinapolder te Biervliet. Een van de mogelijke locaties waar de twee conventionele kerncentrales kunnen komen.

Ik vind het een hele prestatie van de luchtfietsers, dat ze zo ver gefietst hebben. De luchtfietsers hebben alle locaties aangedaan op één na. Het is namelijk de Paulinapolder, die voornamelijk in privébezit is. Hier wonen en werken mensen. Dit in tegenstelling tot de andere locaties, want deze zijn grotendeels industriegebied.

In september 2024 werd het nieuws bekend gemaakt, dat de Paulinapolder zoeklocatie was geworden. Dit heeft verschillende burgerparticipatiegroepen teweeg gebracht. De Polders van Biervliet en Terneuzen tot de Kern werden opgericht. Terneuzen tot de Kern, waarvan ik de voorzitter ben, heeft zich tot doel gesteld om Zeeuws Vlaanderen goed te informeren. We zijn een groep mensen met zowel voor als tegenstanders van kernenergie, maar ons gezamenlijk doel is: we zijn tegen het bouwen van kerncentrales op vruchtbare landbouwgrond.

De Paulinapolder heeft namelijk goede vruchtbare landbouwgrond en in het kader van voedselzekerheid is deze locatie ongeschikt. Naast zuurstof is onze eerste levensbehoefte voedsel. Na de ramp in Tsjernobyl werd 200.000 km<sup>2</sup> landbouwgrond besmet. Decennia lang kon de grond niet gebruikt worden. Nu kan dat ook nog gebeuren. Kerncentrales zijn dan in de ogen van de overheid misschien wel veilig, maar naast 2 grote LNG tanks van de Dow weet ik het nog niet zo zeker in tijden van oorlog.

In de Tweede Wereldoorlog kwamen de Canadezen in onze polder aan land. Er is hier toen drie dagen lang gevochten. Elk jaar op 4 mei herdenken we dit bij het monument onder aan de dijk.

De Westerschelde is Natura 2000 gebied. Volgens de Europese regelgeving mag de natuur daarin niet achteruit gaan. De Natura 2000 status beschermt het unieke estuarium (brak water) met schorren, slikken en nevengeulen. De focus ligt op het behoud van biodiversiteit.

Diersoorten zoals vissen, zeehonden en trek- en broedvogels. Als de plannen doorgaan moet er dezelfde soort natuur voor in de plaats terug komen. Dit betekent ontpolderen en dat is in Zeeland vloeken in de kerk.

Dit alles kan en mag niet verstoord worden door een 15 tot 20 jaar zeer groot industrieel bouwproject, dat 24/7 verlicht is. Geluid en Stofoverlast voor het dorp Biervliet. Een bouwproject dat ook een aantasting van ons rustige landelijke Zeeuws Vlaanderen is, waar toerisme floreert. Komen er nog toeristen als er twee koeltorens van 200 meter staan? De kerncentrales kan je van alle kanten bewonderen op een heuvel van 10 meter hoog. Denk daar later nog maar eens aan terug. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Ons rustige Zeeuws Vlaanderen gaat opgeschrikt worden door een zeer grote toename van 15.000 mensen, die zich verplaatsen middels woon/werkverkeer. Ook komt er een toename van bewegingen van het bouwproject zelf. Dit vereist een uitbreiding van het wegennet.

De ramp in Tsjernobyl is al gebeurd, daar kunnen we helaas niks meer aan veranderen. Maar ons mooie Zeeuws Vlaanderen kunnen we nog wel behouden. Laat het niet verloren gaan voor een droom van spiegeltjes en kraaltjes, waar de gemeenten Terneuzen en Sluis mee zijn verleid. De kip met de gouden eieren zal worden opgeofferd. Dit project kan alleen maar schade opleveren aan de landbouw, het toerisme en de bevolking!

In de PZC heb ik gelezen, dat de eerste thoriumcentrale in Borsele gebouwd gaat worden. Contracten zijn blijkbaar al ondertekend. Wat betekent de bouw van deze thoriumcentrale voor de zoeklocatie Borsele en de andere zoeklocaties?

Ik was zo blij dat we een kans hadden als Terneuzen tot de Kern om met de vaste Commissie Klimaat en Groene Groei te praten op 22 mei. Helaas is dit werkbezoek geannuleerd wegens onvoldoende aanmeldingen. Tot zo ver het vertrouwen in de overheid. Je zou denken dat je als overheid een dermate verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dat je wil weten waar je over praat en dat je het gebied bezoekt en met de bewoners praat. Zo voel je je als Provincie toch niet serieus genomen? Zal de overheid de Provincie dan wel serieus nemen, als het over de voorwaarden gaat? Wij voelen ons in ieder geval in de steek gelaten.

Als de plannen doorgaan zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn. Ons hele leven hebben wij onze boerderij opgebouwd tot wat het nu is. Generaties lang is hier geboerd. Je kent je grond door en door. Je wordt dan zomaar weggegomd van de kaart, alsof je nooit bestaan hebt. Wat wordt een mens toch aangedaan? Is dit democratie? Je identiteit wordt van je afgenomen, voor het algemeen belang. Je moet er aan toe zijn, wordt er tegen je gezegd. Zie je het als een bedreiging of zie je het als een kans? Maar als wij weg moeten, wie zegt er dan dat we daar kunnen blijven wonen? Moeten we dan over een aantal jaar weer weg voor natuur, wegen of woningbouw?

Ik wens de overheid veel wijsheid toe om het goede te doen voor Nederland. Dit financieel, moreel en ethisch!

Ik eindig met Spreuken 16 : vers 16

Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.

Dank jullie wel voor jullie aandacht!